

NIEUWSBRIEF

Beste ouders/verzorgers,

De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken, dit is dan ook de laatste nieuwsbrief van dit jaar.

Wat hebben we in de afgelopen weken allemaal beleefd? Het Schoolleerlab was weer een succes, dit leest u verderop in de stukjes van groep 4. Groep 5 en 7 hebben de St Jan beklommen en groep 6 is naar HUIS73 geweest. Daarnaast hebben we een winnaar van de voorleeswedstrijd: Daan Klijn uit groep 8 proficiat!



De Sint is gezellig op De Vlindertuin op bezoek geweest, extra dank aan de 'Pepernoten muziekband' voor de muzikale ondersteuning. Thema Kerst start vanaf maandag op school. Er zijn volop activiteiten die u als ouder via het blog van de groep kunt volgen. We willen de kinderen zoveel mogelijk ervaringen meegeven, wat mogelijk gemaakt wordt door uw hulp bij uitstapjes. Dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,
Karin Pijnenburg

Vrijwillige

ouderbijdrage

Om activiteiten te kunnen organiseren en te ondersteunen vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt onder andere het schoolreisje en de Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering betaald.

Het kan voorkomen dat wanneer we niet voldoende ouderbijdrage ontvangen, we keuzes moeten maken en activiteiten moeten schrappen.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.

Als het goed is heeft u begin van het schooljaar de brief van de ouderbijdrage ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, dan horen we het graag van u. Dankzij uw bijdrage kunnen we deze leuke activiteiten blijven organiseren!

We zijn het schooljaar gestart met een nieuwe kinderraad!

De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt om er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school. Ze leren zo beter zelfstandig te denken, op te komen voor hun rechten/belangen en te uiten wat er in hen omgaat. Kortom actief burgerschap!



Komst asielzoekers Mövenpick hotel

Afgelopen maand op de informatieavonden voor bewoners is veel onrust ontstaan over de komst van asielzoekers in onze wijk.

We kunnen mededelen dat er vanaf januari geen leerlingen op school komen vanuit het asielzoekerscentrum.

De kinderen blijven voorlopig in Nuland naar school gaan. We houden u natuurlijk op de hoogte mochten er ontwikkelingen bekend zijn.

Enquête brigadiëren

Na de herfstvakantie zijn we gestart met brigadiëren. Wij hebben de indruk dat het positief bijdraagt aan de veiligheid rondom school. We horen graag wat uw ervaring is!

Volgende week ontvangt u een enquête via Social Schools. Daarin is tevens gelegenheid om u op te geven als brigadier!

Mediatoren training

Groep 8 is deze week gestart met de mediators training van de methode Vreedzaam. Leerlingen leren volgens een stappenplan kleine conflicten op te lossen, waarbij het vooral de bedoeling is dat de leerling zelf met een oplossing komt. Ze maken hiervan een verslagje en informeren de leerkracht(en) van de leerlingen.

Vanaf januari kunnen de leerlingen uit groep 8 ingezet worden als mediator voor de groepen 3 en 4. De eindverantwoording ligt natuurlijk nog altijd bij de leerkracht zelf.

Nieuwe MR-leden

Dit schooljaar bestaat onze MR uit;

- Marinda van der Lee (leerkracht groep 7 en 8)
- Jeannette van der Schans (leerkracht groep 3-4 en IB-er)
- Chris de Werd (moeder van Lars groep 3)
- Esther de Waard (moeder van Beau groep 4)

Beide ouders zijn gestart met een MR training georganiseerd door stichting Talentis. Heeft u vragen voor de MR of wilt u zaken inbrengen dat kan altijd.

U kunt onze MR altijd bereiken via de mail (mr.vlindertuin@stichtingtalentis.nl) of via onze gezamenlijke inbox via Social Schools (ga naar gesprekken, selecteer 'inboxen' en kies 'medezeggenschapsraad').

Welkom!



Warm welkom aan onze nieuwe leerlingen:



★ Elissiya
★ Isa



★ Talia
★ Amy

Gezamenlijke inboxen



Sinds de herfstvakantie is het mogelijk om een bericht te sturen naar de gezamenlijke inboxen en hiermee dus in één keer een bericht te sturen naar beide leerkrachten en/of gekoppelde onderwijsassistenten. We hopen dat hiermee de communicatie nóg makkelijker is!

Het grote Keinderfeest!

14 april 2024 - de Maaspoort

Er zijn kinderen die door bepaalde omstandigheden niet hun verjaardagsfeestje (groots) hebben kunnen vieren. Omdat een broertje/zusje veel zorg en aandacht nodig heeft, ze plotseling verhuisd zijn, er zorgen zijn om ouders, of kinderen die gewoon een pechjaar hebben.

Voor deze kinderen wordt een groots kinderfeest georganiseerd op 14 april 2024 in de Maaspoort. Uit alle inzendingen worden 30 kinderen geselecteerd.

Ken jij zo'n Very Important Keinder en wil je hem/haar opgeven, of wil je meer weten over het evenement? Kijk op www.keinderfeest.nl

Carnavalsoptocht 2024

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet staat het carnavalsfeest weer voor de deur!
Na de kerstvakantie is het nog maar 5 weken.

Daar hoort natuurlijk De Vlindertuin optocht bij! 🎉

We zoeken hulpouders voor de optocht op **vrijdag 9 februari**. De tijden, taken en andere details worden later bekend gemaakt.

Om 12.00 start deze dag de Carnavalsvakantie.

Binnenkort kunt zich opgeven als hulpouder via de oproep op Social Schools.
Alvast bedankt!

Klik [hier](#) voor de volledige flyer!



Over het School-LEERLAB!

Tijdens het schoolleerlab heb ik een armbandje gemaakt. Samen met mijn vriendin Gigi heb ik hetzelfde gemaakt. Ik vond het heel erg leuk, want ik hou echt heel veel van armbandjes maken. Thuis doe ik dit ook heel graag, soms doe ik dit ook samen met mijn vriendinnen.

Sabrina

Ik heb Wordart gedaan tijdens het schoolleerlab. Je moest dan op je chromebook Wordart opzoeken en dan kon je allerlei dingen over jezelf intypen. Daarna kon je een dier als vorm kiezen, welk lettertype je wilde, welke kleur je wilde. En dan moest je op een rood ding klikken, dan laadde de Wordart. Je kon dan zien hoe het was geworden, daarna kon de juf het voor je printen.

Sam

Ik heb geprogrammeerd in Scratch. Ik heb 5 werelden gemaakt en de vetste vond ik dat ik het vliegtuig kon laten vliegen. Ook had ik een wereld met een draak en een tovenaars, deze heb ik met elkaar laten vechten. De draak had verloren, omdat de tovenaars onzichtbaar was geworden. De draak is toen weggevlogen. Ook heb ik een wereld gemaakt waarin een auto door 5 straten reed.

Ik wil vertellen wat ik bij het schoolleerlab heb gedaan. Ik heb Scratch gedaan, je moet dan een eigen programma maken. In mijn programma zat een tovenaars, een draak en nog een eigen poppetje. Deze poppetjes heb ik helemaal laten bewegen en iets laten doen. Dit kon ik helemaal zelf instellen. Ik vond het heel leuk om te doen!

Xoud

Met het schoolleerlab heb ik voor de workshop 'bewegen' gekozen. We hebben tijdens het spel tikkertje ook meteen verstopperkje gedaan.

Yessin

Bij het schoolleerlab heb ik Wordart gedaan. Je mag dan op je chromebook dingen intypen wat je leuk vindt, over je familie en dingen die over jezelf gaan. Je kunt dit printen en dan heb je een soort poster met allerlei woorden die over mijzelf gaan.

Djes'lyn

Jevano

Sinterklaas



Op 5 december bracht Sinterklaas met zijn Piet,
een bezoek aan de Vlindertuin, zoals je ziet.
Alle kinderen groot en klein,
Zongen volop voor de Sint, oh wat was het fijn!

Hoofdpiet, de allerliefste van het stel,
deelde lekkers uit, oh, dat lusten ze wel!
Met pepernoten en snoepgoed in overvloed,
maakten ze de dag compleet, zoet en goed.

Pietengym bracht beweging en plezier,
de kinderen lachten, sprongen, van daar naar hier.
Klimmen, klauteren, een hoop kabaal,
Sinterklaas en zijn Pieten maakten alles speciaal.

Mooie surprises, met zorg en aandacht gemaakt,
pakjes vol spanning, diep in het hart geraakt.
Een dag vol rijmpjes, cadeaus, en geluk,
voor elk kind, een blijvende indruk.

Die lieve Sint zwaaien we nu weer gedag,
tot volgend jaar zeggen wij hoopvol met een glimlach.
Nu is het tijd voor rust en lichtjes,
en zijn we klaar met pepernoten en gedichtjes.

Over een paar weken is het jaar alweer voorbij,
het is tijd voor vakantie vinden wij!
Gezelligheid hangt in de koude winterse lucht,
lichtjes, gezelligheid, de tijd in vogelvlucht.

Maar eerst nog twee weken naar school,
dat houden jullie nog wel vol!
21 december sluiten we samen af met een gezellig diner,
vrijdag 22 december mag je om 12u naar huis, hatsikidee!

