

NIEUWSBRIEF



2023-2024
nr. 6 - juli 2024

FIJNE ZOMERVAKANTIE!

We sluiten een mooi schooljaar af, het is omgevlogen. Wat hebben we mooie opbrengsten en ontwikkelingen om op terug te kijken. We hebben afscheid genomen van drie fijne collega's en we heten nieuwe collega's welkom op onze school.

Nogmaals dank voor alle hulpouders en iedereen die dit schooljaar weer tot een succes heeft gemaakt.

In de vakantie worden de eerste aanpassingen gedaan op ons schoolplein. Er komt een voetbalveldje en de zandbak krijgt een opknopbeurt. We willen u vragen met uw zoon / dochter te bespreken dat er werkzaamheden op het schoolplein plaatsvinden in de vakantie. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het schoolplein, rekenen we erop dat iedereen zorgvuldig omgaat met het watertappunt en aanwezige speeltoestellen. Het komende schooljaar zullen verdere aanpassingen op het schoolplein worden uitgevoerd. Maar nu eerst genieten van vrij zijn!



Het team van KC De Vlindertuin wenst u allen een hele fijne zomervakantie!

Groet,

Karin Pijnenburg, directeur



Even voorstellen

Hoi allemaal,

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Irma Quinten-Peijnenburg, ik ben 37 jaar oud en woon samen met mijn partner en 3 kinderen in Liempde. De afgelopen jaren heb ik gewerkt in groep 3 van Basisschool de Bron en vanaf volgend schooljaar ga ik op donderdag en vrijdag met veel plezier aan de slag in groep 1-2. Ik heb er heel veel zin in!

Voor nu wens ik iedereen alvast een fijne zomervakantie en ik zie jullie in augustus.

Groetjes Irma



Afscheid

Juf Marloes, juf Agnes en juf Anke hebben deze week afscheid genomen van onze school.

Ze hebben alledrie een nieuwe baan op een andere school. Wij hebben ze natuurlijk in het zonnetje gezet en ze zijn verrast door de vele mooie woorden en leuke cadeautjes.

We wensen hen alledrie véél succes op hun nieuwe school.

Nieuwe conciërge

Na de zomervakantie ben ik jullie nieuwe conciërge. Ik ben Bert van Kraaij, 58 jaar, vader van een zoon en dochter en opa van 2 kleinzoons. Mijn hobby is zingen en ben grote fan van Elvis. Met een gezonde dosis humor en een positieve instelling, sta ik met beiden benen in het leven. Ik ga met veel enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging als conciërge beginnen. Jullie zien mij iedere ochtend op de Vlindertuin. Tot 19 augustus!



Even voorstellen

Mijn naam is Annemieke Augusteijn en vanaf komend schooljaar word ik de leerkracht van de schakelklas en op woensdag van groep 1/2B. Ik ben getrouwd met Rob en heb twee kinderen, Cees en Alexander, een tweeling van 13 jaar.

Na mijn afstuderen aan de PABO heb ik eerst een aantal jaar gewerkt op een basisschool in Eindhoven. Daarna ben ik een praktijk voor remedial teaching begonnen in Den Bosch. Misschien hebben uw kinderen mij het afgelopen schooljaar al gezien op de Vlindertuin, want ik heb het afgelopen schooljaar hier een aantal kinderen met een onderwijsarrangement begeleid. Ik heb daardoor de school al goed leren kennen en verheug me er enorm op om hier volgend jaar als leerkracht te komen werken!

OVERVLIEGEN van groep 2 naar groep 3

Onze jaarlijkse traditie was wederom een succes. Met ouders en klasgenootjes luisteren naar het verhaal van de juf en daarna samen met twee groep 8 leerlingen vliegen naar groep 3. Met muziek en alle kinderen van de school was het een groot FEEST!





Opening binnentuintje

Donderdag 27 juni was de opening van ons binnentuintje. Met de Klup-up activiteit georganiseerd door Dutch Design Week, hebben kinderen 10 weken gewerkt aan ons binnentuintje en deze helemaal gepimpt! Eerst alles opmeten, daarna ontwerpen, planten uitkiezen en deze planten, alles inrichten en daarna dan de onthulling. Super trots zijn wij op het resultaat!

Vlindertuin ZINGT!

Traditiegetrouw sloten we dit schooljaar weer af met Vlindertuin ZINGT! Wat een opkomst en wat een talenten op onze school.



Oranjevoets op school

Op het schoolplein met z'n allen naar LINKS en naar RECHTS!!!

HUP HOLLAND HUP



DOOR DE LEERLINGEN

Lees mee met onze leukste activiteiten in groep 8!

De musical: Happy Holidays

We zijn er klaar voor: De musical!!

We hebben er wel 3 maanden voor geoefend en nu is het zover. Woensdagmiddag 26 juni was de zaal helemaal vol met kinderen van groep 3 tot en met 7, met veel spanning gaan we het podium op en showden we onze liedjes en scènes aan de kinderen. In de avond zat de zaal ook weer helemaal vol maar dan met vaders,moeders,opa's, oma's enz. Voor de tweede keer gingen we het podium op en lieten we zien hoe hard we hadden geoefend.

Groetjes van Karlijn en Madina

Afscheidsdiner in gala stijl!

Donderdag 27 juni was het galadiner op school! Alle kinderen kwamen sjiek gekleed aan op school. Zij namen allemaal hapjes mee voor het afscheidsdiner. Iedereen zag er sjiek uit , de kinderen liepen over de rode loper en er was zelfs een roze limousine. Nadat iedereen binnen was zijn we lekker samen gaan eten. Na het eten wilden de kinderen graag gebruik maken van het feit dat zij alleen in de school waren. In hun galakleding hebben ze verstopperijtje gedaan in de school. Het was een fantastische gala-avond.

De vossenjacht

De vossenjacht is een spel waarmee je vossen moet vinden. Er waren er 14 verstopt. Er waren bv. vissers, een hardloper, vuilnisvrouwen, schoonmakers, schilders en kampeerdere.

De grappigste was de zwerver.

Je had anderhalf uur de tijd om de 14 vossen te vinden, het was heel leuk om te doen. Van elke vos kreeg je een letter en daar moest je op het eind een woord mee maken.

Groetjes van Stijn en Willem



We vliegen de school uit!



Tot maandag 19 augustus!